



NIEUWSBRIEF 18 AUGUSTUS 2019

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten

In de **morgendienst** gaat ds. M. Dubbelman voor en lezen we verder over de verbondssluiting en wetgeving op de berg Sinaï. Bij de uitgang worden weer kaarten uitgedeeld voor jarige zendingsmedewerkers of hun gezinsleden. De **avonddienst** wordt geleid door ds. J. Menkveld uit Wanneperveen.

Collecten

1. Diaconie
2. Werk in plaatselijke gemeente
3. Inventaris en onderhoud gebouwen

De opbrengst van de zendingsbussen is voor betaalbare gezondheidszorg voor arme patiënten in Zimbabwe.

Bij de preek – morgendienst



Meeleven

*Dhr. A.E. Harrewijn (Doetseweg 16A, 3381 KG) verblijft nog voor verdere revalidatie in het Gasthuis (afdeling revalidatie, Banneweg 61, 4204 AA Gorinchem). Het streven is dat hij rond 26 augustus voldoende is hersteld om weer naar huis te gaan. We wensen hem hierbij Gods zegen toe.

Lied morgendienst – Ik zag een kuikentje

Ik zag een kuiken-tje, dat bij zijn moe-der zat.
On-der haar vleu-gels waar het vei- lig zat
te -gen regen, te- gen zonneschijn.
Heer, zo wil ik bij U zijn.

In de scha-duw van Uw vleu-gels
wil ik schui-len, wil ik schui-len,
in de scha-duw van Uw vleu-gels
wil ik schui-len, o Heer.

U bent mijn toe- vlucht,
U bent mijn sterk-te,
U bent mijn schuil-plaats, U, o Heer.

Meeleven

*Mw. Cora Vermeulen-Voorsluijs (van Marlotstraat 64, 3381 CE) is 12 dagen opgenomen geweest in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. We zijn dankbaar dat ze maandag 12 augustus weer thuis mocht komen. We wensen haar Gods zegen toe bij het herstel en de verdere behandelingen.

Chadash – Bonte avond

De laatste avond van een kampweek is het een vrolijke boel en zijn de sterke verhalen niet van de lucht. Tenminste, dat is de traditie. Nou, een bont gezelschap was het en inderdaad - we bleken wel héél hoge bergen beklommen te hebben, maar daar bleef het wel bij. Warempel kregen we (vanuit Mattheüs 6:1-4) nog pittige vragen voorgeschoteld. Bijvoorbeeld: Hoe belangrijk is het geven van giften aan goede doelen, hoe ga jij daarmee om. En: hoe ga je om met het aspect "belastingaftrek" bij giften. Tja, de stemmen zijn niet geteld, maar over het algemeen wordt de mogelijkheid tot belastingvoordeel wel benut. Algemene instemming was er over het feit dat het goed is om royaal te zijn richting kerk/collectedoelen en andere zuivere goede doelen. Iemand zei: "het is belangrijk dat we beseffen dat het (zo houdt het betreffende Bijbelgedeelte het ons voor) om liefdegaven gaat. Durf te geven, te delen!".



Als ik niet meer....

*Als ik niet meer goed kan lopen,
geef jij mij dan mijn arm?
Als ik niet meer op verbetering durf hopen,
maak jij mijn koude hart dan warm?*

*Als ik stilsta op deze aarde,
Die maar jakkert en maar jaagt,
geef jij mijn leven dan weer wat waarde,
zodat mijn eenzaamheid vervaagt?*

*Als ik schreeuw en huil van binnen
laat jij mij dan niet alleen?
Wil jij dan iets voor mij verzinnen
draag jij mij door die moeite heen?*

*Pas dan komt mens-zijn tot zijn recht,
als in de diepte van het leven,
liefde niet alleen met woorden wordt gezegd,
maar daadwerkelijk aan de ander wordt gegeven.*

Diaconale gedachten van A.O.

Agenda

21-08 Vrouwenvereniging Lydia, 09.45 uur Rank

23-08 Verkoop collectebonnen, 18.30-20.00 uur Rank

Spaar mee voor de gemeentedag

We hebben met elkaar al ruim 50 pickwick theedoosjes verzameld. Super! Voor de creatieve activiteit hebben we er echter nog meer nodig. Blijft u mee sparen?