



NIEUWSBRIEF 1 NOVEMBER 2020

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
Meer op hervormdgiessenburg.nl

Bij de diensten

Zondagmorgen gaat ds. M. Dubbelman voor en de schriftlezing is Kolossenzen 3: 12-17. We zullen stilstaan bij de hervormingsdag van 31 oktober. Muzikale medewerking wordt verleend door Arjen de Hoop (orgel), Alise van Genderen (dwarsfluit) en Corneliëke Nuijten & Julia Dubbelman (zang).

De **avonddienst** wordt geleid door ds. J. Holtslag. De dienst zal deze avond iets anders opgebouwd zijn, dan we gewend zijn. Niet één preek, maar drie kortere preken die elk voorafgegaan worden door Schriftlezingen. Dit zijn Job 4:12-21 en Job 6:21-30; Job 8:1-10 en 9:11-24 en Job 11:1-9 en 12:1-10. Zo lezen we van elk van de drie vrienden van Job een gedeelte en de reactie van Job op deze woorden. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Scott Baks (orgel/piano), Christy Dubbelman (dwarsfluit), Gijsbert & Willemieke van Wingerden (zang).

Collecten

1. Diaconie
2. Werk in plaatselijke gemeente
3. Najaarszendingscollecte

De opbrengst van de zendingsbussen is voor activiteitenprogramma's voor gehandicapte kinderen in Israël.

Huwelijksjubileum



We zijn dankbaar dat **Herman en Corrie Visser** (van Marlotstraat 16, 3381 CE) afgelopen zaterdag 31 oktober 45 jaar getrouwd waren. Wij feliciteren hen en hun (klein)kinderen van harte met dit jubileum en wensen hen Gods zegen toe.

Bedankt!

Heel hartelijk bedankt voor het overweldigende aantal kaarten en felicitaties die wij mochten ontvangen voor ons 25 jarig huwelijk.
Piet en Rinie Groeneveld



Agenda

Deze week geen catechisatie i.v.m. dankdag

04-11 Kerkdienst dankdag, 19.30 uur

05-11 Jongeregebedskring, 20.00 uur, locatie volgt

06-11 Ophalen oud papier

Overlijden

Woensdag 28 oktober is **dhr. Floor van der Rhee** (Dorpsstraat 56, 3381 AG) overleden. Een dag eerder moest hij worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis en daar werd een scheurtje in zijn buikslagader ontdekt. Met spoed is hij overgebracht naar het UMC te Utrecht en daar is hij zo snel mogelijk geopereerd. In eerste instantie was er opluchting dat deze operatie goed verlopen was, maar langzaam werd duidelijk dat zijn lichamelijke toestand veel slechter was dan gedacht. Woensdag is hij in het ziekenhuis overleden. Floor is 67 jaar oud geworden.

Hij werd geboren en groeide op in Ottoland. In 1979 trouwde hij met Jenny Donk en de eerste 17 jaar van hun huwelijk woonden zij in Ottoland. Daarna kwamen zij naar Giessenburg. Zij woonden aan de Neerpolderseweg 10 en de laatste drie jaar aan de Dorpsstraat.

Boven de rouwkaart staat de tekst uit Romeinen 8:39: *Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus*. Met dit vertrouwen heeft Floor geleefd en in dit vertrouwen heeft hij ook dit aardse leven verlaten.

De rouwdienst en de begrafenis zullen dinsdagmiddag 3 november in besloten kring plaatsvinden. De rouwdienst begint om 14.00 uur en is te volgen via de livestream van onze kerk, of via: www.drechtstreek.nl. Helaas is er i.v.m. de maatregelen geen mogelijkheid om te condoleren. In de dienst zullen we bidden voor Jenny, zijn vrouw die nu alleen verder moet, en de verdere familie. We wensen hen allen Gods troost en nabijheid toe.

Catechese

Vanwege Dankdag is er komende maandag en dinsdag geen catechisatie. **Maar graag zien we jullie wel woensdagavond op de galerij in de kerk**. Aanmelden is niet nodig!

Opbrengst zendingsbussen nov. / dec.

De laatste twee maanden van dit jaar is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor een **activiteitenprogramma voor gehandicapte kinderen in Israël**. ALEH is de grootste hulporganisatie in Israël en draagt zorg voor meer dan 700 kinderen en jongvolwassenen met een meervoudige en ernstige handicap. Zowel Joodse als Arabische kinderen worden opgevangen door ALEH. De zorg is goed, maar er is te weinig tijd en geld om activiteiten voor deze kinderen te organiseren. Uit onderzoek blijkt dat sociale en culturele activiteiten de kwaliteit van leven van kinderen met een beperking aanzienlijk verhogen. In de praktijk is daar echter te weinig tijd voor. Er is met name geld nodig voor programma's en speciale therapieën die niet worden vergoed. Bidt en geeft u mee?



Dagboekje GZB

Ook dit jaar wordt het dagboekje Een handvol koren van de GZB weer verkocht door de leden van de zendingscommissie. Bij de mensen die vorig jaar een boekje hebben gekocht, komt er komende weken weer iemand langs. De kosten van het boekje zijn € 12,50. Hiervan gaat € 8,- naar een project van de GZB. Om binnen de richtlijnen van het RIVM te blijven willen wij dit jaar de verkoop iets aanpassen. Zou u een envelop met het bedrag willen klaarleggen? We hebben ook een machtigingskaart van de GZB die u kunt invullen, zodat u geen geld hoeft te overhandigen. Had u vorig jaar geen boekje, maar wilt u deze wel, dan kunt u contact opnemen met Josette Kemkes, 0184-653282 kemkes@hetnet.nl.



Kerkgang

We merken dat het weer herfst is geworden. Donker, guur en regen. Wilt u er rekening mee houden dat we momenteel geen gebruik kunnen maken van de garderobe voor het ophangen van de jassen en paraplu's. U kunt deze meenemen naar uw zitplaats. Gezien alle ontwikkelingen in de samenleving: Voel je vrij om een mondkapje te dragen en op je zitplaats pas af te doen.

Waarom zou ik naar de kerk gaan?

Onomstotelijk leven wij in een beeldcultuur. Niet voor niets kennen we het gezegde dat een plaatje meer zegt dan duizend woorden. Toch draait Van Ruler het om in een van zijn antwoorden waarom het goed is om naar de kerk te gaan. Het antwoord dat hij *© Marius van Dokkum (1998)* geeft luidt: **Om het bijschrift bij het plaatje te lezen.** Bij het plaatje heeft van Ruler een cartoon voor ogen. De 'lezer' van een cartoon heeft te ontdekken wat de tekenaar wil zeggen. **De wereld is ook zo'n plaatje. De wereld zoals we die zien en waarnemen heeft geen bijschrift. We kijken ernaar en proberen te ontdekken wat alles dat we zien wil zeggen.** We proberen het te duiden. Binnen de wetenschap en allerlei levensbeschouwingen wordt hier vorm aan gegeven. Maar doet wat de Bijbel zegt niet het meest recht aan de werkelijkheid zoals wij allen haar ervaren? Wat staat er dan in het bijschrift dat de Bijbel geeft bij het plaatje van de wereld? Een aantal woorden: *Schepping. Zonde, Verlossing. Rijk van God.* Ze zorgen er voor dat we alles wat we om ons heen zien beetje voor beetje gaan begrijpen. Maar dit gebeurt niet alleen in de prediking. Ook door de belijdenis, teksten van de formulieren en liederen. In de gebeden, collecte, schuldbelijdenis en genadeverklaring, de lofprijzing en sacramenten. In de kerk leren we de wereld zien in het licht van de Tekenaar van het plaatje en ontdekken we tegelijkertijd, dat ook de kerkgang een onderdeel is van het plaatje. Een wezenlijk onderdeel. Want om het rijk van God te beleven moet men vooral ook naar de kerk gaan. **Wie niet meer naar de kerk gaat, staat op een smakeloos dieet: hij mist het zout in het eten van het wereldlijke leven.**



Jongerengebedskring

Ken je de kracht van gebed? Ken of ben je de jeugd van tegenwoordig? Bij de jongerengebedskring willen we die twee bij elkaar en bij God brengen. **Donderdagavond 5 november komen we om 20.00 uur bij elkaar.** We bidden speciaal voor jongeren, gezinnen en het jeugdwerk. Zowel ouders, ouderen als jongeren zijn van harte welkom! Graag even aanmelden. Op basis van het aantal aanmeldingen wordt een geschikte locatie gezocht. Heb je gebedspunten en kun je zelf niet aanwezig zijn? Mail ze dan door. Willemieke van Wingerden (willemiekedebas@hotmail.com - 06 18718744)

Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur

Liturgie morgendienst

Psalm 105 : 3 (N.B.)

Votum en Groet

Psalm 18 : 9 (N.B.)

Wetslezing

Gezang 477 : 1

Gebed

Kindermoment

Schriftlezing: **Kolossenzen 3 : 12 - 17**

Kleurrijk 127 : 1 Een vaste burcht is onze God

Preek

Opwekking 520 : 1 + 3 + 4 Wees mijn verlangen

Dankgebed

Collecte

Psalm 33 : 11

Zegen / Collectemoment bij uitgang



Een vaste burcht

1. Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!



Opw. 520 – Wees mijn verlangen

1. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.

Laat mijn gedachten
op U zijn gericht;
wakend of slapend,
vervuld van uw licht.

3. Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.

Wees als een burcht,
als een toren van kracht,
wijs mij omhoog
waar uw liefde mij wacht.

4. Wat baat mij rijkdom
of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning,
pas dan ben ik rijk.



Liturgie avonddienst

Psalm 146 : 1 + 3

Votum en groet

Psalm 62 : 7 (N.B.)

Geloofsbelijdenis

Psalm 68 : 10

Gebed/Inleiding preek

Schriftlezing: **Job 4 : 12 - 21 en Job 6 : 21 - 30**

Preek - Elifaz en Job / OTH 276 : 1

Schriftlezing : **Job 8 : 1 - 10 en 9 : 11 - 24**

Preek - Bildad en Jobm/ OTH 276 : 2

Schriftlezing : **Job 11 : 1 - 9 en 12 : 1 - 10**

Preek - Zofar en Job / OTH 276 : 3

Dankgebed en voorbede / OTH 276 : 4

Zegen / Collectemoment bij uitgang



OTH 276 – Heer, wijs mij Uw weg

1. Heer, wijs mij Uw wegen leid mij als een kind,
dat heel de levensweg, slechts in U richting vindt.

Als mij de moed ontbreekt,
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol
en moedig mij weer aan.

2. Heer, leer mij Uw weg, die
zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg, als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,
leid mij dan op Uw weg, de weg die eeuwig is.

3. Heer, leer mij Uw wil, aanvaarden als een kind,
dat blindelings en stil, U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt, Uw weg te gaan,
spreek door Uw Woord en Geest mijn hart en leven aan.

4. Heer toon mij Uw plan; maak door Uw Geest bekend,
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet, / de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel, mijn weg gelopen heeft. (2x)



Bijbelcrèche

We zijn heel blij dat er veel enthousiaste kleuters de bijbelcrèche weer weten te vinden! We hebben nog wel wat vrijwilligers nodig, zowel helpers als vertellers. Er kunnen maar weinig mensen per keer naar de kerk, dus er zijn er vast genoeg die tijd hebben om (bijbel)crèche te doen! Meld je aan bij Christine (cencvink@hotmail.com). Voor deze zondag ook graag de kinderen weer even aanmelden voor de crèche bij Lianne (06-83702867).

Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur

Terugblik ontbijtsessie

06.25 uur – de wekker gaat. Best vroeg voor een zaterdagmorgen. Reden: het mannenontbijt. Maarre, dat ging toch niet door? Inderdaad, niét de gezellige ochtend in de Rank die we ons voorgenomen hadden. Gelukkig wél het alternatief “de ontbijtservice aan huis”. Met dank aan de plaatselijke bakker vulde de geur van de vers gebakken broodjes en croissantjes zaal 1. In de keuken stonden de eitjes lekker te garen. Ondertussen werden de tassen gevuld en de rittenlijsten opgemaakt. Hier niet te vroeg, daar niet te laat, soms op de stoep, soms door het keukenraam. Blaffende honden, kroelende katten. De één nog op pantoffels, de ander al lang in de benen. *“Oh, we waren het vergeten!”* en ook *“Ik zat op je te wachten!”*. Zo veel verschillen, één overeenkomst: iedereen blij. De begeleidende groet/kaart citeerde Psalm 34, waarvan de kerntekst voor jl. zaterdagmorgen als afbeelding opgenomen is.



Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij hem schuilt.

Online avond geloofsopvoeding

Rectificatie Gezien de recente COVID ontwikkelingen is er besloten om de avond 'Geloofsopvoeding in coronatijd' niét fysiek in De Rank, maar als digitale bijeenkomst te houden via ZOOM.



Op deze online-manier kan er door de deelnemers vanaf huis mee worden gedaan en is er ook interactie mogelijk via chat en videogesprek. Belangrijk: om hieraan deel te kunnen nemen is vooraf aanmelden noodzakelijk zodat een uitnodigingslink per mail toegestuurd kan worden. Aanmelden graag via

vt@hervormdgiessenburg.nl. Voor meer informatie over de inhoud van deze avond verwijzen wij naar de website van de kerk en de Nieuwsbrief van vorige week. Voor wie: **ouders/ verzorgers met tieners in leeftijd 10 - 14 jaar + jeugdwerkleiders**. Woensdag 11 november 2020, online via ZOOM, start om 20.00u

V&T – Dubbelman over Rembrandt (2)

Eerder dit jaar besprak ds. Dubbelman tijdens een V&T-gevarieerd uitzending schilderijen van Rembrandt van Rijn. Wat bleek is dat Rembrandt de kunst van bijvoorbeeld het spelen met licht, de kijkrichting van mensen en de verhoudingen tussen voor- en achtergrond heel goed beheerste. Mooi dat hij vaak Bijbelse thema's koos voor zijn schilderwerken. Het voornemen is om ook dit najaar een serie uitzendingen te verzorgen. **De eerste opname is wederom gewijd aan een bespreking van schilderijen van Rembrandt door ds. Dubbelman.** Werkelijk prachtige beelden worden door hem van verhelderende uitleg voorzien. Ook een kunst '-) Aan het slot klinkt: Leven van genade. Een mooie en diepe boodschap voor ons als waarnemers. Tussen de uitleg-sessies door vliegen we zomaar over de Alpen en beluisteren mooie muziek. Hoe is het mogelijk ;-) Met dank aan Jan Hakkesteeft. Zowel de 1e als nu ook de 2e uitzending zijn te vinden via de website



<https://www.hervormdgiessenburg.nl/vt-rembrandt-en-de-bijbel/>. Van harte aanbevolen!

Dietrich Bonhoeffer – leven en werk



Het is de bedoeling om op maandagavond 16 november een avondsessie te organiseren rond het leven en werk van Dietrich Bonhoeffer. Velen zien hem als de belangrijkste theoloog van de 20e eeuw, en gezegd

mag worden: dat is niet voor niets. Bijvoorbeeld zijn boeken over de verborgen omgang met God en over het belang van de christelijke gemeenschap zijn nog steeds van grote waarde. Graag willen we samen met u en jou meer ontdekken. Als gevolg van de omstandigheden in de samenleving is gekozen voor een sobere uitvoering, waarbij we luisteren naar een lezing in twee delen door Bonhoeffer kenner Arthur Alderliesten. Ook een kleine expositie van schilderwerken n.a.v. Bonhoeffer's gedichten kan 'in het voorbijgaan' in de hal van de Rank bekeken worden. Als er belangstelling voor is kunnen we in een later stadium in een gesprekskring een boek van Bonhoeffer doornemen. **Maandagavond 16 november in zaal 1 van de Rank.** Aanvang 20.00 uur. **Het is momenteel wenselijk dat we ons vooraf opgeven voor deelname.** Dat kan middels een e-mail aan vt@hervormdgiessenburg.nl of een app/belletje naar 06-50235236

Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur



NIEUWSBRIEF 1 NOVEMBER 2020

Hervormde Gemeente van Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland
 Meer op hervormdgiessenburg.nl

BIJLAGE VOOR DE KINDEREN - Oplossing puzzel - WOORDEN

K	P	E	M	A	A	K	L	V	N	D	A	A	K	N	K
D	R	E	T	R	O	E	Z	I	E	V	I	E	E	E	B
W	E	O	O	C	B	R	U	O	O	O	R	A	R	E	R
D	E	O	O	J	E	T	G	N	E	K	N	K	K	G	W
O	K	K	I	N	P	L	D	E	T	T	E	E	O	E	R
D	S	B	O	O	L	M	L	O	L	N	R	E	H	B	N
N	T	-	O	S	A	U	R	O	R	A	D	E	U	E	O
P	O	D	L	A	T	E	C	A	C	K	O	S	I	D	S
L	E	T	L	I	N	E	A	H	P	I	H	C	S	N	D
I	L	S	N	G	A	D	R	L	T	D	S	W	B	E	O
E	O	I	N	D	I	L	E	T	N	E	E	M	E	G	O
D	R	N	E	E	N	I	M	O	D	R	R	O	Z	N	P
B	E	A	G	A	L	E	R	I	J	P	R	D	O	I	H
O	T	G	E	Z	T	N	O	V	P	O	O	D	E	Z	E
E	A	R	Z	T	S	N	E	I	D	E	R	E	K	O	K
K	W	O	E	K	E	R	O	U	D	E	R	L	I	N	G

Dit is de oplossing van de puzzel: **Maak van deze woorden WOORDEN**

De goede woorden zijn nu gebruikt in deze Woordzoeker.

Kun jij ze terugvinden? De letters die over blijven vormen een zin.

- Avondmaal
- Beker
- Bijbel
- Collecte
- Diaken
- Dominee
- Doophek
- Dooptuin
- Doopvont
- Eredienst

- Galerij
- Gebed
- Gemeentelid
- Huisbezoek
- Kerk
- Kerkenraad
- Kerktoeren
- Koor
- Koster
- Kroonluchter

- Liedboek
- Organist
- Orgel
- Ouderling
- Predikant
- Preekstoel
- Schip
- Water
- Zegen
- Zingen

Oplossing

Rebus

Weet je de oplossing van deze rebus? Het is een uitspraak van Maarten Luther (hieronder zie je hem het Nieuwe testament in het Duits verlaten). Onderaan staat de oplossing als je er niet uitkomt.

Rebus:

Chris+



k=t



/enkelvoud/
m=l



b=w



/werkwoord/
st=z



h=m



w=n



st=v +



Oplossing rebus: Christus laat wel zinken, maar niet verdrinken

KLEURPLAAT– zondag 1 november 2020

De 95 stellingen van Luther werden op 31 oktober 1517 aan de deur van de slotkerk te Wittenberg vastgespijkerd. Het was het begin van allerlei hervormingen in de kerk.



Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl

Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur