

GEBEDSKALENDER

Hervormde gemeente
Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland



**GODS
WOORD
IS
VERREIKEND
EN
VERRIJKEND**

visje

Bidden en danken

voor en met elkaar.

22 jan. t/m 11 maart 2023

zondag 22 januari

We mogen de Here danken om samen aan de tafel van Zijn genade te gedenken dat Hij Zijn leven gegeven heeft, zodat wij leven en toegang gekregen hebben tot de Vader.

maandag 23 januari

We bidden voor stichting 'Christian Refugee Relief' in Nieuw-Lekkerland. Onze catechisanten gaan hen een keer helpen met het sorteren en inpakken en labelen van pakketten die naar vluchtelingen in nood gaan. Gebed voor deze leerzame excursie!

dinsdag 24 januari

Al het pastorale werk dragen we op aan de Here. We vragen of Hij de werkers wijsheid, inzicht en geduld zal geven.

woensdag 25 januari

We vragen een zegen voor de mannenvereniging die deze morgen samenkomt. Ook denken we aan de peuters en hun begeleiders die regelmatig op woensdagmorgen met elkaar spelen en zingen in de Rank.

donderdag 26 januari

Gebed gevraagd voor onze schoolgaande jeugd. Velen moeten een vervolgopleiding gaan kiezen. Ook komen de examens weer in zicht. We vragen een zegen voor hen, dat zij Gods leiding mogen ervaren.

vrijdag 27 januari

We bidden om rust om de tijd te vinden én te nemen voor 'stille tijd', om zo naar Gods' stem te luisteren en die te verstaan.

zaterdag 28 januari

Bid, dat de predikanten, die bij ons voorgaan, de leiding van de Heilige Geest zullen ervaren als zij ons Gods Woord mogen doorgeven in de diensten. Bid voor iedereen, die een taak heeft in de zondagse erediensten. Bid voor een gemeente, die vanuit Gods Woord wil leven en wandelen. Wij bidden voor 'Naar House', er worden twee house-party's gehouden, in Amsterdam en Eindhoven.

zondag 29 januari

Vanmorgen wordt de Kerk-School-Gezinsdienst gehouden. Dit jaar is het thema 'Alles over Hoop'. Het verhaal van Jozef staat centraal. We danken, dat onze kinderen op school de Here Jezus steeds beter mogen leren kennen. We bidden dat ook de (groot)ouders aangeraakt zullen worden.

maandag 30 januari

We vragen om kracht en geduld voor de zieken in onze gemeente, zeker als het herstel lang kan duren.

dinsdag 31 januari

We bidden voor onze gezinnen. En we bidden voor echtparen, die het moeilijk vinden om de weg samen te blijven wandelen. Bid, dat zij bereid zullen zijn om herstel te zoeken voor hun huwelijk. Bid voor kinderen, die in deze situatie terecht zijn gekomen.

woensdag 1 februari

Bid voor het werk van Trans World Radio die zich inzetten om mensen te bereiken met het evangelie via de media. Door radioprogramma's kunnen mensen bereikt worden die anders onbereikbaar zijn. Voor God is niemand onbereikbaar, mogen zij zo bemoedigd worden.

donderdag, 2 februari

Onze kerkenraad komt vanavond in vergadering bijeen. Bid, dat zij onder Gods' zegen hun werk in onze gemeente mogen verrichten. Deze avond is ook de tweede les van de 'Rondreis door de Bijbel' over Jacobus, de halfbroer van Jezus. We bidden voor een leerzame avond.

vrijdag 3 februari

We danken voor de podcast, van de EO en de IZB: 'Eerst Dit'. We bidden dat de podcast voor veel mensen tot zegen mag zijn.

zaterdag 4 februari

'Alpha Prison' hoopt in februari weer van start te gaan. Bid dat er weer veel mannen zullen komen. We vragen ook een zegen voor de leiding.

zondag 5 februari

Vanmorgen mogen we getuige zijn van de doop van jonge gemeenteleden. Wij danken de Here voor Zijn trouw aan ons en onze kinderen en bidden dat de kleine kinderen met vreugde Hem zullen volgen. We bidden voor een gezegende Awake!- avond.

maandag 6 februari

Alle mensen die met dementie te maken hebben brengen we vandaag bij God. We bidden voor ieder die weet dat zijn of haar geheugen steeds minder wordt. We bidden ook voor hen die om hen heen staan.

dinsdag 7 februari

Uit de gebedskalender van Open Doors: Het aantal christenen dat in Maleisië met arrestaties te maken heeft, omdat zij de islam zouden hebben beledigd, neemt onrustbarend toe. Bid dat de Here God voor een ommekeer zorgt in het land en christenen niet langer bang hoeven te zijn.

woensdag 8 februari

Bid om Gods' zegen voor de kerken en gelovigen in Israël en de Arabische wereld, dat zij het Licht van Christus door mogen geven in hun omgeving.

donderdag 9 februari

We bidden voor mensen die een luisterend oor nodig hebben. En voor hen die dat willen zijn.

vrijdag 10 februari

We vragen gebed voor de avond van Credo en Rock Solid, dat zij een gezellige en opbouwende avond mogen beleven. We vragen ook een zegen voor het speciale 30+ Awake- event met als spreker Teus Visser.

zaterdag 11 februari

We bidden voor jongeren die zich alleen voelen; dat anderen contact met hen zullen maken.

zondag 12 februari

Dank voor allen, die zich inzetten voor de oppas en de Bijbelklas. Bid dat zij met liefde de kinderen aandacht geven.

maandag 13 februari

Vanavond wordt, na lange tijd, weer een bijeenkomst gehouden van "Poëzie in Bijbels Licht ". We bidden voor een gezellige en opbouwende avond rondom het thema 'Aan tafel' en/of Verlangen en verwachting'.

dinsdag 14 februari

Vandaag én donderdagmorgen is er de vrouwenbijbelstudie. We vragen Gods' zegen voor de beide bijeenkomsten.

Ook voor de kerkrentmeesters vragen we de hulp en leiding van Gods Geest, dat zij hun werk in goed overleg mogen doen.

woensdag 15 februari

Vanmorgen komt de mannenvereniging bij elkaar en vanavond de diaconie. We vragen om een zegen voor beide vergaderingen.

donderdag 16 februari

Vanavond is de derde avond van 'Rondreis door de Bijbel'. Het gaat over Judas, de andere halfbroer van Jezus. We vragen een zegen voor de 'reisleidster', Metta Wierenga en we bidden voor een leerzame avond.

vrijdag 17 februari

Bid voor alle kinderen die naar de clubs gaan. Mogen ze naast ontspanning ook beseffen dat God een plan met hun leven heeft en ze al jong kiezen om de Here Jezus te leren kennen. Bid voor wijsheid en beweging voor de leiding.

zaterdag 18 februari

We dragen in ons gebed de zieken en rouwdragenden op, dat zij in alle spanningen, moete en verdriet Gods nabijheid mogen ervaren.

zondag 19 februari ~ 1e Lijdenszondag ~

We danken de Here voor de genade die Hij geeft en het uitzicht op een goede Toekomst. Vanavond komen we in een jeugddienst bij elkaar. We danken voor hen die zich inzetten voor deze dienst zowel met de voorbereidingen als met de muzikale begeleiding. We vragen God om een mooi samenzijn.

maandag 20 februari

Bid voor al het kringwerk in de Rank of thuis. Bid voor openheid en een luisterend oor dat we van elkaar mogen leren. Dat het niet bij kennis blijft, maar ook ons hart mag veranderen tot eer van God.

dinsdag 21 februari

Uit de gebedskalender van de MAF: Dank en bid voor de mogelijkheid van MAF om regelmatig ambulancevluchten uit te voeren. Bid dat de piloten op tijd zullen zijn om de patiënten naar het ziekenhuis te brengen en bid voor wijsheid en goede uitrusting van het medisch personeel aldaar.

woensdag 22 februari

We vragen gebed voor onze overheid, plaatselijk, provinciaal en landelijk.

donderdag 23 februari

We bidden voor liefde, eenheid en onderlinge betrokkenheid in de gemeente.

vrijdag 24 februari

De voorjaarsvakantie gaat vandaag beginnen. We bidden voor de leerlingen en de leerkrachten, dat zij fijne dagen mogen beleven en goed tot rust mogen komen.

zaterdag 25 februari

We bidden voor onze predikanten. Dat zij geleid mogen worden door de Heilige Geest.

Ook gebedspunten aandragen?
deze dan graag voor maandag 27 feb. sturen naar
annemarieverspuij@live.nl
o.v.v. <i>gebedskalender</i>

zondag 26 februari ~ 2e Lijdenszondag ~

We leven toe naar Pasen. We denken na over het lijden en sterven van Jezus. We danken dat Hij zegt: "*Ik ben er voor jou*".

maandag 27 februari

We vragen een zegen voor het maken van de nieuwe gebedskalender. Dat de gebeden van en voor de gemeente en de wereld om ons heen, ter ere van God en zegen voor onze medemens mogen zijn.

dinsdag 28 februari

In ons gebed willen we denken aan de leiding en de deelnemers van club 'Immanuel'. We vragen Gods' zegen voor hen.

woensdag 1 maart

In Oekraïne is er een tekort aan medische voorzieningen. Veel ziekenhuizen zijn verwoest. Artsen Zonder Grenzen bieden hulp met mobiele klinieken. Ze bieden de mensen basiszorg en medicijnen. Bid voor bescherming van de artsen in oorlogsgebied.

donderdag 2 maart

We bidden voor onze kerkenraad, voor wijsheid en inspiratie nu zij zich bezinnen op het nieuwe beleidsplan. Dat zij zich mogen laten leiden door de Heilige Geest.

vrijdag 3 maart

De GZB wil de kerk in Colombia helpen om uit de negatieve spiraal van het verleden te komen, zodat een nieuwe generatie kan bouwen aan een hoopvolle toekomst. Ze willen vluchtelingen uit Venezuela, drugsverslaafden en kinderen uit achterstandswijken helpen. Bid voor kracht om dit werk te kunnen doen.

zaterdag 4 maart

Vanavond wordt een internationaal 'Dance event' in A'dam gehouden. We bidden voor de evangelisten van 'Naar House' om Gods nabijheid.

zondag 5 maart ~ 3e Lijdenszondag ~

Dank dat de Here steeds Zijn naam aan kinderen verbindt. We bidden dat ouders hen voor zullen gaan in het leven met Hem. We bidden ook om een zegen voor de Awake! samenkomst van vanavond.

maandag 6 maart

Het Leger des Heils maakt zich hard voor onderwijs voor kinderen met een beperking in Afrikaanse landen, de zogenaamde Special Needs-scholen. Bid voor een zegen op dit werk.

dinsdag 7 maart

We bidden voor de ouderen in onze gemeente, die hun krachten voelen afnemen en zich vaak niet meer nuttig vinden. Bid dat zij ervaren dat er een biddende gemeente om hen heen staat. Daarom dánken we ook voor alle medewerkers van het technische team die het mogelijk maakt dat ouderen (en zieken!) de kerkdienst thuis mee kunnen maken.

woensdag 8 maart ~Biddag ~

Vandaag vragen de Here of Hij Zijn zegen wil geven over de natuur en onze arbeid. We bidden dat we telkens opnieuw in afhankelijkheid van Hem zullen leven.

donderdag 9 maart

'Als kanker je raakt' heeft vandaag een bijeenkomst 'Zin in leven'. Voor hen die kanker hebben of hadden of er in hun omgeving mee geconfronteerd worden, bidden wij dat zij op deze bijeenkomst bemoedigd mogen worden.

vrijdag 10 maart

We bidden voor Rock Solid, Credo en Inside Out. We bidden hen opbouwende avonden toe.

zaterdag 11 maart

Dank! Wij weten dat Hij naar ons luistert. 1 Joh. 5:15