

De heilige Geest

EN WIJ

RONDREIS AVOND 3/3

NOVEMBER 2018 – METTA WIERENGA

Drie avonden over
de heilige Geest
De heilige
Geest en wij

1. Wie ontvangt de Geest?
2. De vrucht van de Geest
3. De gaven van de Geest
4. De relatie tussen de Geest en ons

1. De Geest ontvangen

Handelingen 2

‘Wat moeten we doen, broeders?’

*Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. **Dan zal de heilige Geest u geschonken worden**, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’*
(2:38,39)

- ⇒ Ontvangst van de heilige Geest op geloof
- ⇒ In elke gelovige woont God met Zijn Geest

1. De Geest ontvangen

Titus 3:5-7

God heeft ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. **Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest**, die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen.

- ⇒ God redt ons uit liefde en vernieuwt ons door Zijn Geest
- ⇒ Zo krijgen we nu al eeuwig leven uit genade

1. De Geest ontvangen

Lucas 11:9-13. Jezus zegt:

*9*Daarom zeg ik jullie:

vraag en er zal je gegeven worden,

zoek en je zult vinden,

klop en er zal voor je worden opengedaan.

*10*Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.

*11*Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven?

*12*Of een schorpioen, als het om een ei vraagt?

*13*Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, **hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen.'**

2. De vrucht van de Geest

Gal. 5:19-26

¹⁹Het is bekend wat **de werken van de eigen natuur** zijn: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, ²⁰afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, ²¹afgunst, bras- en slenppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God.

²²Maar **de vrucht van de Geest** is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, ²³zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

²⁴Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.

²⁵Wanneer **de Geest ons leven leidt**, laten we dan ook **de richting volgen die de Geest ons wijst**. ²⁶Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.

3. De gaven van de Geest

Rom.12, 1Kor.12, Ef.4

Rom.12 ⁴Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, ⁵zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. ⁶We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is.

1Kor.12 ⁴Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest;⁵er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; ⁶er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. ⁷In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.

Ef.4 ³Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: ⁴één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, ⁵één Heer, één geloof, één doop, ⁶één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.

Rom.12	1Kor.12	Ef.4
<p>⁶We hebben verschillende gaven naar de genade die ons geschonken is.</p> <ul style="list-style-type: none"> • profeteren • bijstand verlenen • onderwijzen • troosten • weggeven • leiding geven • barmhartigheid 	<p>⁷In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • verkondigen van wijsheid • overdragen van kennis • groot geloof • genezen • wonderen verrichten • profeteren • onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is • in klanktaal te spreken • uitleggen wat daar de betekenis van is. <p>¹¹Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals Hij wil.</p>	<p>¹¹En Hij is het die heeft aangesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apostelen • profeten • evangelieverkondigers • herders • leraren

4. De Geest en wij | Hij helpt

- ▶ Bij getuigen van Jezus, 1Pet.3

¹⁵erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. ¹⁶Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver.

- ▶ Bij ons bidden, Rom.8

*²⁵Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. ²⁶De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar **de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.** ²⁷God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren.*

4. De Geest en wij | waarschuwing

▶ De Geest bedroeven, Ef.4

*²⁹Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort. ³⁰**Maak Gods heilige Geest niet bedroefd**, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. ³¹Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid.*

▶ De Geest uitdoven, 1Tess.5

*¹⁶Wees altijd verheugd, ¹⁷bid onophoudelijk, ¹⁸dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. ¹⁹**Doof de Geest niet uit** ²⁰en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. ²¹Onderzoek alles, behoud het goede ²²en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. ²³Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. ²⁴Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.*

Hoe geeft Hij mij zekerheid?

Rom.8:15-17:

*U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met 'Abba, Vader'. **De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.***

- ▶ God geeft ons garantie door zijn Geest (zegel, voorschot, eersteling)
- ▶ Hoe geeft Hij mij zekerheid dat ik Gods kind ben?



4. De Geest en wij | vervulling

Efeze 5:

¹Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, ²en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. ... Ga de weg van de kinderen van het licht. ⁹Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.

*¹⁰Onderzoek wat de wil van de Heer is. ... ¹⁵Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. ¹⁶Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. ¹⁷Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. ¹⁸Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar **laat de Geest u vervullen.***

- ▶ God wil ons vervullen met zijn Geest
- ▶ Hoe laat ik mij vervullen door de Geest?

Hoe word ik vervuld door de Geest?

- ▶ Geestelijk ademen: zonden eruit, Ruach in....
- ▶ Waaraan zie ik of ik vervuld ben door de Geest?

Efeze 5 en 6

¹⁸Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar wordt vervuld met de Geest (= laat de Geest u voortdurend vervullen)

¹⁹tot elkaar **sprekende** in psalmen, hymnen en geestelijke liederen

²⁰altijd God **dankzeggende**

²¹en aan elkaar **onderwerpend** uit eerbied voor God

- vrouwen en mannen
- kinderen en ouders
- slaven en meesters

4. De Geest en wij | leiding

Romeinen 8:4-6

⁴Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur,

maar door de Geest.

⁵Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil,

*maar **wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil.***

*⁶Wat onze eigen natuur wil brengt de dood,
maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.*

- ▶ God wil ons leiden door zijn Geest
- ▶ Hoe laat ik mij leiden door de Geest? Wat verwacht ik?

Hoe laat ik mij leiden door de Geest?

Galaten 5:13-18

¹³Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, ¹⁴want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'

¹⁵Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden.

¹⁶Ik zeg u dus: **laat u leiden door de Geest**, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.

¹⁷Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt.

Tip!

**Als de duivel
aan je deur
klopt...**

**...Laat Jezus
dan open
doen!!!**

visje
Ω

WWW.VISJEPOSTERS.NL

Je laten leiden door de Geest

Waarvoor verwacht ik leiding van God door zijn Geest?

Onbijbelse motieven om Gods leiding te willen:

- ▶ Geen eigen verantwoordelijkheid aandurven: een boodschap per minuut
- ▶ Zorg voor eigen veiligheid, comfort en status
- ▶ Onjuist beeld van God en Zijn vertrouwen in jou

God kan je alleen leiden op een wijze die tot gelijkvormigheid aan Christus leidt - dat is Gods plan met je leven!

Tip!

**LEES
ROMEINEN 8
IN ZIJN
GEHEEL IN
EEN KEER
DOOR!**

WWW.VISJEPOSTERS.NL

Je laten leiden door de Geest

Wat verwacht God van ons?

- ▶ Geloof en vertrouwen
- ▶ Overgave aan Hem: 'niet mijn wil, maar uw wil'
- ▶ Zoek eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid



© 2009 Michael D. Waters

www.joyfultoons.com

*Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.
Johannes 10:27*

“

Spreek Heer.
Ik ben uw dienaar.
Ik luister.

”

Het voorbeeld van Samuel

Samenvatting

De mens is geschapen voor
vertrouwelijke omgang met God

Door zijn Geest is God:

- ▶ **levenskrachtig aanwezig** op heel de aarde
- ▶ Gever van **wedergeboorte** en **geloof**
- ▶ **Vernieuwer** van binnenuit (nieuwe mens)
- ▶ Gever van **eenheid, vrucht** en **gaven** aan de christenen
- ▶ **garant** voor een eeuwig vol leven met en bij God



voorschot

zegel

Hemelvaart
Pinkstere



TIJD VAN HET OUDE TESTAMENT

Wat deed de heilige Geest?
Scheppen en onderhouden

- Toerusten en bekrachtigen
- bepaalde personen
 - bepaalde taak
 - bepaalde tijd

- Inspireren
- wijsheid
 - profetie
 - de bijbel (OT)

Hoop geven op herschepping

TIJD VAN JEZUS OP AARDE

Wat deed de heilige Geest?
Jezus verwekken

Jezus bekrachtigen en bevestigen

Jezus vervullen

God maakt levend door zijn Geest

TIJD VANAF JEZUS' HEMELVAART ...

Wat doet de heilige Geest?
Bekering en wedergeboorte
Liefdevolle eenheid scheppen in de kerk

- De kerk en de gelovige toerusten en bekrachtigen
- gaven van de Geest
 - vrucht van de Geest

- Inspireren
- de gelovige vervullen
 - gebed
 - de bijbel (NT)

Hoop geven: zekerheid van eeuwig leven

Rondreis 2019: Jona, Job en Prediker

7 februari

De Stigt

21 februari

De Oude School

7 maart

De Rank